



Het is mijn passie en droom om vanuit mijn bewust (in spirit!) zijn, jou in dialoog te stimuleren je eigen dromen, passies, roeping of missie te gaan ont-wikkelen door bewustwording van jezelf. Of ik jou daarin inspireer, bepaal je natuurlijk zelf en daarom mag je achteraf de waarde bepalen van mijn inbreng en me dat uitbetalen voor mijn dienst!

Je kunt mij een PB sturen, bellen op 06 - 1147 0220 of mailen via giovogelaar@hotmail.com.

Als Inspiratie-deler ga ik in dialoog met mensen die:

- hun eigen inspiratie (even) kwijt denken te zijn.
- problemen in het contact met hun kind(eren) ervaren.
- in spagaat liggen tussen het onderwijssysteem en hun kind(eren).
- interesse hebben in mijn visie op (mis)diagnoses als ADHD, Autisme, ODD, Dyslexie etc.
- vastlopen in een herhalend zelf-saboterend patroon.
- ervaren dat ze teveel "ja-maren".
- willen "sparren" over bewust zijn.
- een anders perspectief zoeken.
- zich een eenzaam roepende in de bewust-wordende woestijn voelen.
- samen met mij (en anderen?) wil genieten van diverse vormen van ritme maken met percussie, trommels, lichaam, voorwerpen etc.
- dromen en passies willen volgen, maar twijfelen aan de haalbaarheid.
- Welke vraag dan ook hebben en daarover wil uitwisselen.



Daarnaast organiseer ik samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van diagnoses als ADHD, Autisme, Dyslexie etc. lezingen, waarin we willen laten zien, dat deze "labels" niets anders vertellen, dan dat het andere manieren zijn van denken, leren en in het leven staan.

Tot slot ontwikkel ik ook samen met verschillende mede-ontwikkelaars in co-creatie met de deelnemers workshops op het gebied van:

- (weer?) onvoorwaardelijk leren houden van jezelf.
- op andere gebieden van bewustwording, wanneer daar vraag naar is.
- op het gebied van ritme, percussie en trommelen.

Iedereen die dat wil, kan mij benaderen voor inspiratie over elk onderwerp dat je maar wilt. Ik kom naar je toe en we gaan samen in dialoog over jouw onderwerp. Ik ga je niet vertellen wat je moet doen, of wat voor jou het beste zou zijn? Dat weet je zelf namelijk veel beter dan ik. Daarvan ben ik overtuigd en dus ervaar ik dat ook elke keer weer!

Achteraf mag jij bepalen wat ons gesprek je waard is en betaal je dat aan mij.